

A close-up, profile view of a fluffy white Samoyed dog. The dog is looking towards the right. The background shows a bookshelf filled with books and a dark leather chair. The lighting is soft, highlighting the texture of the dog's fur.

# SAMOVARIA

ZOMER 2021



# SAMOVARIA

Officieel orgaan van de  
**Nederlandse Samoeden Club**

Opgericht 13 aug 1932  
**2021 Nummer 2**  
Jaargang 43  
Verschijnt 4x per jaar

---

## BESTUUR:

### Voorzitter en redactie:

Eris Koops  
3<sup>e</sup> Goudbloemdwarstraat 4 hs  
1015 KA Amsterdam  
☎ 020-6263231  
email: [eris@naschia.nl](mailto:eris@naschia.nl)

### Secretaris:

Harry van Huijstee  
Mastbos 12  
6718 HB Ede  
☎ 0  
email: [harry.van.huijstee@outlook.com](mailto:harry.van.huijstee@outlook.com)

### Penningmeester /Ledenadministratie

Marian Bartol  
Oldengaerde 35  
9301 WX Roden  
☎ 06-20358330  
email: [penningmeester.nsc@outlook.com](mailto:penningmeester.nsc@outlook.com)  
Rekeningnummer NSC: 733127  
IBAN: NL28 INGB 0000 733127

### Secretaris Clubmatch:

Coby Rees  
☎ 020-6263231  
email: [coby.rees@planet.nl](mailto:coby.rees@planet.nl)

### Evenementen:

Rivka Koops  
☎ 020-6263231  
email: [rivka.koops@hotmail.com](mailto:rivka.koops@hotmail.com)

### COMMISSIES:

#### Clubartikelen en Facebook:

Rivka en Sarah Koops  
[rivka.koops@hotmail.com](mailto:rivka.koops@hotmail.com)  
[www.facebook.com/Samoedenclub](http://www.facebook.com/Samoedenclub)

#### Ras & Puppy info & Website:

Corry van den Ham-Nijdam  
Barneveld  
☎ 0342-413809  
email: [corryvandenham@gmail.com](mailto:corryvandenham@gmail.com)  
Website: <http://www.samoedenclub.nl>

#### Vertegenwoordiger Kees&Poho

Klaas ten Broek  
☎ 0575-562291  
email: [klaastenbroek@gmail.com](mailto:klaastenbroek@gmail.com)

### Contributie

Lidmaatschap per jaar	€ 30,00
Buitenland	€ 35,00
Gezinslid	€ 7,00



# Inhoudsopgave

Van de voorzitter	blz 3
Op de omslag	blz 4
Wijziging Huishoudelijk Reglement	blz 5
Notulen van de Digitale ALV	blz 6
Maakt u eens kennis met...	blz 8
Dagboek van een samojeed	blz 10
Grote avonturen beginnen klein	blz 12
Nienke's kolom	blz 14
Uit de oude doos: Mens en Hond	blz 16
Spaarnwoude	blz 29
Nieuwe leden	blz 29
Gouwe Ouwe	blz 30
Kampioensclubmatch	blz 31
Agenda 2021	blz 31

Het bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en behouden zich het recht voor ingezonden stukken aan te passen. De redactie heeft het recht artikelen te weigeren indien de strekking beledigend is voor één of meerdere leden van onze club, of indien uit de publicatie moeilijkheden met andere kynologische instanties zouden voortvloeien. Anonieme artikelen worden niet geplaatst.

**Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.**

Opgave kenneladressen op onze website bij: Ledenadministratie NSC. Kosten € 15,00 per kalenderjaar, per vooruitbetaling te voldoen aan de N.S.C., bankrek. nr . NL28 INGB 000 733127 t.n.v. N.S.C., onder vermelding van "Kenneladressen". Kenneladvertentie in Samovaria voor leden €25 per 1/4 pag per jaar.

Opzeggingen, conform de statuten, uiterlijk op 31 oktober. Wilt u ook a.u.b. uw lidnummer vermelden. Zie hiervoor de adresstrook van de Samovaria.

## Sluitingsdata

Herfstnummer  
Winternummer

## 2021

maandag 6 september  
maandag 29 november

# Van de voorzitter

Beste mensen,

Nadat we vorig jaar in de strijd tegen het coronavirus de jaarvergadering hadden overgeslagen, stond de Raad van Beheer er op dat we dit jaar in aangepaste vorm en op tijd een algemene ledenvergadering zouden houden; ons voorstel om deze tot het najaar uit te stellen kreeg geen goedkeuring. Het elektronisch vergaderen is inmiddels bijna gemeengoed geworden, en zo hebben we met behulp van "meet-jitsi" de ALV 2021 gehouden, waarbij we gelijk die van 2020 hebben meegenomen. Onder de strakke leiding van Rivka Koops is het een geslaagde happening geworden. Ik moet toegeven dat ik er zelf wel tegen opgezien heb, maar dat het boven verwachting verlopen is. De hele vergadering is geregistreerd en kan desgewenst teruggekeken worden. Neem dan contact op met [rivka.koops@hotmail.com](mailto:rivka.koops@hotmail.com). Het nieuw verkozen bestuurslid Harry van Huijstee stelt zich in deze Samovaria aan u voor, en gaat de functie van secretaris op zich nemen.

De activiteiten van dit najaar gaan door, te beginnen met de samojeden-wandeling op **zondag 5 september**; aanmelden bij [coby.rees@planet.nl](mailto:coby.rees@planet.nl).

De clubmatch die oorspronkelijk in juni gepland was, is verschoven naar **zondag 24 oktober**. Hij wordt gehouden in het Dog Center in Kerkwijk (bij Zaltbommel) en zal gezien het jaargetijde dus binnen plaatsvinden. Omdat ons clublid Wilma Hell-Frijters een van de geslaagden van de afgelopen keurmeestersopleiding is, hebben we haar als keurmeester uitgenodigd. Omdat Samovaria nr 3 een maand tevoren bij u op de mat ligt zal daar een papieren inschrijfformulier worden bijgesloten.

Ook de steptraining in Halfweg op **zondag 14 november** zal naar verwachting geen probleem opleveren. In de volgende Samovaria zult u de uitnodiging aantreffen.

Er blijft uiteraard plaats voor uw hond op de cover! Stuur een foto met wat informatie erbij naar [rivka.koops@hotmail.com](mailto:rivka.koops@hotmail.com). Dan wordt dat weer een vast onderdeel van Samovaria.

Samovaria blijft voorlopig nog op papier verschijnen, maar er zijn steeds meer leden die Samovaria alleen digitaal zouden willen ontvangen, niet vanwege de kosten, maar om grondstoffen te sparen.

De volgende Samovaria is het herfstnummer, dus graag uiterlijk maandag 6 september uw verhalen en foto's naar [eris@naschja.nl](mailto:eris@naschja.nl)

*Eris Koops*

# Op de omslag

**Wie zien we op de foto?**

Naska

**Uit welke kennel komt hij?**

Snötrollens uit Zweden

**Hoe oud is de hond?**

In april is hij 4 jaar geworden

**Waarom hebben jullie voor het ras Samojeed gekozen?**

Mijn moeder had vroeger ook Samojeeden. Dit waren her-plaatsers. Dus ik ken het ras. We zijn gevallen op de schoonheid en het bijzondere karakter en kracht van de hond



**Wat is de grappigste eigenschap van je hond?**

Zijn grote vragende ogen als op je schoot wil komen knuffelen. Hij glijdt dan helemaal onderste boven op je schoot.

**Heeft je hond een lievelingsspeeltje en wat is het?**

Alles wat los en vast zit en het maakt niet uit wat het is

**Met wie woont de hond samen?**

Hij is de jongste in de roedel met Milek, Poika, Bialka en Robert en Anna.

# Huishoudelijk Reglement

Wat is er nu veranderd in het huishoudelijk reglement, en waarom was dat noodzakelijk?

## ARTIKEL 1. TOELATING VAN LEDEN

1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, melden zich hiertoe schriftelijk aan bij het bestuur van de vereniging. Zij vermelden daarbij hun naam, adres, post-code en woonplaats. **(1)** Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft dient schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger overlegd te worden. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.

2. Het bestuur beslist over de toelating van de in het eerste lid bedoelde personen, met inachtneming van de lid 3 van dit artikel.

3. Naam en woonplaats **(2)** van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen twee weken na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur neemt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating in overweging.

4. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt in de welkomstbrief **(3)** verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement op de website. Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk meegedeeld.

5. Het lidmaatschap van de in lid 1 van dit artikel bedoelde leden vangt aan op de dag volgende op hun toelating.**(4)**

**(1)** Leden onder de 18 jr mogen geen overeenkomsten tekenen, vandaar dat hun ouders/voogd dat moeten doen. Het opgeven van een geboortedatum is zinloos.

**(2)** Het publiceren van het adres is nu in strijd met de privacy-wet.

**(3)** Er was tot heden geen welkomstbrief voor nieuwe leden, waarin werd uitgelegd hoe de toelating werkt. Ook worden de statuten niet meer als boekje thuisgestuurd, maar zijn op de website in te zien en te downloaden.

**(4)** Deze bepaling is overeenkomstig de statuten.

Deze wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement moeten aan de Raad van Beheer worden doorgegeven.

*Eris Koops*

# Notulen van de Digitale ALV van zondag 23 en 30 mei.

1. De vergadering vond plaats via het digitale platform meet-jit-si. Kort na 13.00 uur waren alle deelnemers ingelogd, en kon de voorzitter de vergadering openen. Rivka Koops had de technische leiding en noteerde als deelnemers: Hans Mooren, Alie bartol, Marian bartol, Ida Wassink, Corry vd Ham, Sjaak vd Ham, Marijke Hartog, Bert Bons, Eris Koops, Coby Rees, Rivka Koops, Anna Zijlstra, Robert Zwankhuizen, Harry van Huijstee, Marianne Suurmeijer, Carole Mikx, Els Mul: 16 stemgerechtigde leden dus. Hannah Freud meldde zich op het laatste moment af, Sarah de Monchy keek mee uit Zweden ; Ingrid Lucas liet zich excuseren wegens verblijf in Zweden en Jurgen en Wilma Hell-Frijters zaten midden in een verhuizing.
2. De stemprocedure werd via een formulier uitgevoerd, waarbij de anonimiteit van de stemmers gegarandeerd was.
3. Bij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2019 stelde Corry vd Ham een vraag over punt 8, benoeming bestuursleden. In de Samovaria stond een agenda met de vermelding dat het bestuur op 5 leden gehandhaafd zou worden, en bij de vergadering bleek de agenda gewijzigd en mw Suurmeijer verkiesbaar te zijn. Mw vd Ham zei dat Klaas ten Broek zich ook beschikbaar voor het bestuur had gesteld, maar te horen had gekregen dat er geen nieuwe bestuursleden bij zouden komen. Carole Miks verklaarde daarop dat er nooit een aanmelding van de hr Ten Broek binnen was gekomen. Verder werd er gevraagd of het aantal leden elk jaar in het jaarverslag vermeld kon worden, en zijn de notulen goedgekeurd.
4. Het financieel beleid van 2019 is unaniem goedgekeurd. Mw Suurmeijer merkte op dat de kascontrôlecommissie in één brief de boekhouding van 2019 en 2020 had goedgekeurd.
5. Het financieel beleid van 2020 werd eveneens unaniem goedgekeurd. De kascontrôle commissie zal in 2022 voor de laatste maal uit Ida Wassink en Marijke Hartog bestaan.
6. Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement, Toelating van leden, is aangepast aan de Privacy-wetgeving en de werkelijk gevolgde procedure. Tamelijk veel leden hadden moeite met de "uitbreiding van de woordenbrei" omdat er nu in plaats van 3 punten 5 punten nodig waren.

7. De aanpassing Verenigings Fokreglement art 4.3 Fokken met epilepsie is aangehouden omdat ons berichten bereikten dat de Raad van Beheer met een gemeenschappelijke aanpak bezig is, en ons ras dan onterecht als een ras met epilepsie-problemen vermeld zou worden.

8. De Kampioensclubmatch zal op zondag 24 oktober in het Dog Center in Kerkwijk plaatsvinden, wat gezien de voortgang van de corona bestrijding geen probleem zal opleveren. Mw Wilma Hell-Frijters is uitgenodigd als keurmeester, omdat zij een van de geslaagden is van het afgelopen opleidingstraject.

### 9. Benoeming bestuursleden

Eris Koops (voorzitter en wnd. secretaris) en Marian Bartol (penningmeester) zijn beiden herkozen. Harry van Huijstee is gekozen en zal de functie van secretaris op zich nemen.

### 10. Rondvraag

Er is gevraagd om een fokkersoverleg te houden over zaken als het epilepsie-beleid, en het eventueel op de site vermelden van een adviesprijs voor door clubleden gefokte pups.

Er is gevraagd of meer leden de Samovaria alleen digitaal willen hebben, en welke besparing dat zou opleveren.

De stemmen zijn zondag 30 mei onder toezien oog van de leden geteld, wat de volgende uitslag opleverde:

Punt 3 Vaststellen notulen ALV2019	tegen	0	blanco	2	voor	14
Punt 4c Goedkeuring Financieel beleid en déchargeren van het bestuur voor 2019	tegen	0	blanco	0	voor	16
Punt 4e Goedkeuren begroting 2020	tegen	0	blanco	0	voor	16
Punt 5c Goedkeuring Financieel beleid en déchargeren van het bestuur voor 2020	tegen	0	blanco	0	voor	16
Punt 5e Goedkeuren begroting 2021	tegen	0	blanco	0	voor	16
Punt 6 Aanpassen HHreg. art 1 toelating van leden	tegen	6	blanco	1	voor	9
Punt 7 Aanpassen Fokreglement epilepsie	vervallen					
Punt 9 Bestuursleden						
Herbenoemen Eris Koops	tegen	2	blanco	0	voor	14
Herbenoemen Marian Bartol	tegen	0	blanco	0	voor	16
Benoemen Harry van Huijstee	tegen	0	blanco	2	voor	14

*Eris Koops*



# Maakt u eens kennis met:



*Harry van Huijstee*

53 jaar geleden zeurde ik als 7 jarige om een hondje en als jongste van de 3 kinderen kreeg ik mijn zin. Herkenbaar denk ik, en mijn ouders waren verstandig en dus kwam Laila, een Samojeed.



Een hele tijd later, na mijn opleiding elektrotechniek en een eigen software bedrijf in digitale beeldverwerking kwam Nikki, dochter van Fenna, kleindochter van Snowy.

Nikki woont samen met Elisabeth en ik in Kernhem in Ede. Een mooie plek met veel hondenlosloopgebieden in de buurt. Nikki is beetje een portret voor een Samojeed: span haar in voor een step of slee en ze gaat zitten. Maar laat haar lekker struinen in het bos of op de hei, en ze heeft de tijd van haar leven achter muizen of konijnen aan.



Naast een fervent wandelaar met Nikki ben ik, als kersvers bestuurslid, programmeur/ondernemer in de digitale beeldverwerking, tegenwoordig als freelancer. Daarnaast ben ik deeltijdpoliticus en zit voor de PvdA in de gemeenteraad van Ede. Hobby's naast wandelen zijn lezen en dingen maken. Een stukje verbouwen is altijd leuk.

Ik ga me de komende tijd inzetten voor ons mooie Samojeeden ras. Voor mij moet de club vooral gezellig zijn. Ik ben dan ook heel blij met de gezamenlijke wandelingen, steptrainingen en onze clubmatch. Natuurlijk moeten de zaken rond het ras goed geregeld zijn: fokreglement, informatie voor leden en ook voor geïnteresseerden. Uiteindelijk heeft iedereen recht op een Samojeed 😊

Corona speelt ons nog wat parten, maar ik hoop iedereen te ontmoeten op onze clubmatch dit najaar.

Voor wie meer over mij en Nikki wil weten:

<https://home.hccnet.nl/harry.van.huijstee/index.htm> (beetje verouderd, maar goed dat ben ik ook)

<https://www.linkedin.com/in/harryvanhuijstee/>

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100013773458577>

*Harry van Huijstee*

## Dagboek van een samojeed 36



Wat een regen hebben we gehad zeg! Wat is dan 4 honden die in huis leven een werk. Handdoeken wassen, vloer dweilen en de deuren poetsen. Overal zijn vlekken maar we weten dat als de zon schijnt alles weer vergeten is.

De trainingen zijn gestopt met de honden want het wordt alweer veel te warm voor de honden. Ik moet zeggen dat we een fijn trainingsseizoen hebben gehad. Doordat er geen wedstrijden zijn gingen we toch minimaal 2 maar soms 3 keer trainen in het Kuinderbos. Het enige nadeel is dat het vlakbij een manege is en daardoor ligt er soms veel paardenpoep. Als het regent valt dat weer mee, dan zullen de paarden wel mooi in de bak blijven voor hun eigen training.

Milek doet het erg goed, Hij is mooi op gewicht en kan zo leuk spelen met Naska. Hij krijgt nog andere brokken, deze zijn speciaal voor zijn tanden maar dat werkt niet. Hij heeft alweer veel tandsteen. We zijn gestopt met het voeren van vers vlees en dat bevalt goed. Al hoor ik dat tandsteen ook vaak komt door brokken. De

slager in ons dorp heeft bijna nooit botten dus als iemand daar een adres, dichtbij, van heeft dan horen we het graag.

Poika blijft mooi op gewicht na zijn castratie want dat houden we goed in de gaten. Als hij zo'n 25 of 26 kilo weegt is dat voor hem fijn. Helaas is zijn vacht een verschrikking. Zo zacht en fijn en pluche.. dat is erg jammer want hij heeft er een hekel aan dat je aan hem zit met de borstel. Dat heeft hij trouwens altijd al gehad, gevoelig vel denk ik.

Naska, dat is een geval apart. Je moet altijd blijven opletten want hij vreet alles op. Vanmorgen lag er toevallig nog een sok met een raar stuk plastic in zijn bench.. ik mis geen sok dus waar die nu weer vandaan komt?

Bialka, een lief opletterend hondje. Die ligt steeds vaker op de bank bij Robert terwijl hij dat eerst nooit deed.

We hebben ook een kennelnaam aangevraagd en die is goed gekeurd. Wil je weten hoe die is? Vraag maar....

En plannen voor de zomer? Paar dagen camping zit er wel in maar we hebben maar 2 weken vakantie en als het zo warm zit ik het liefst thuis met de airco toch?

We hebben in onze tuin een kleine vijver gemaakt en dat is een mooi gezicht eerst wilden we daar een hekje om heen zetten maar dan gaan de honden tegen alle paaltjes pissen en dan komt er wel veel urine in de vijver. Er zitten 4 windes in maar die zijn erg schichtig dus de honden hebben ze nog niet ontdekt.



Verder nog nieuws? Nee er is nog niet zoveel te schrijven. Binnenkort worden er nog een nestjes geboren en heel misschien zit er een pupje voor ons bij. We houden jullie op de hoogte natuurlijk  
Wordt vervolgd

*Anna Zijlstra*



# Grote avonturen, beginnen klein

'Een verhaal voor klein en groot'

Vorige week kon ik met 1 oog beter zien wanneer het licht en donder was en na een aantal dagen deed mijn andere oog mee. En kan wel zeggen dat ze nu echt bijna helemaal open zijn.



Wat er gisteren gebeurde, dat gaan jullie nooit geloven. Ik ben zo ontzettend geschrokken, dat ik gelijk begon met piepen. Piepte de hele roedel bij elkaar.

Ik werd weer opgetild, iets waar mee ik wel bekend was.

Maar, en nu komt het, dat was dus geen witte pluizige mama of oma hond. Nee, het was een groot bijna haarloos geval. In mijn hele leven nog nooit zoiets raars gezien. Je snapt wel waarom ik zo schrok.

Gelukkig kwam mama snel op mijn gepiep af. En likte mijn buik.

Ik werd in een bakje gezet op de weegschaal.

En al zeg ik het zelf, ben al behoorlijk gegroeid. Ik denk dat ik de grootste ben van het nest.

Loop zo over Staartje heen en kan al heel goed iedereen bij mama wegduwen.

Sterker nog, kan met mijn kop over het randje heen kijken van mijn huis.

De grote haarloze dingen heten mensen en die hebben vaak kleine haarloze dingen op bezoek. Die heten dan kinderen.

Om het duidelijker te maken; Een soort mensenpuppy's.

Deze kinderen mogen alleen nog even naar ons kijken, maar als de grote niet opletten worden we toch stiekem getild, geknuffeld en kreeg zelfs een kus. De mensen zeggen dat we nog veel moeten slapen, zodat we nog groter worden. Als we dan groter zijn mogen we zo veel als we willen met de mensenpuppy's spelen.

Dat wil ik wel, heel groot worden. Doe ook heel erg mijn best om veel te slapen. Af en toe kijk ik stiekem met 1 oog naar een mensenpup, die ook geduldig zit te wachten tot ik groter ben.

Als je eenmaal gewend bent aan de grootte, hun geur en gekke voorpoten vallen de mensen best mee. Ze zijn niet zo lief als mijn moeder, maar best wel aardig.

Heb ook gehoord dat ze goed stokken en ballen kunnen gooien! Dat wil ik wel eens meemaken!

*Tekening en verhaal: Rivka Koops*

# Nienke's Column - Hondkapje

Het is een paar jaar mooi rustig geweest aan het medisch hondenfront, maar met het ouder worden van de roedel krijg je toch weer de kleine 'mankementjes' die even verholpen moeten worden. Binne had al een tijdje een wratje boven haar oog en een bult op haar achterpoot, die van een speldenknop naar een knikker gegroeid was. Beiden niet ernstig, maar het kan lastig worden als je het te lang laat zitten.

Het wratje kan zo groot worden dat het bij het knippen van het oog over haar oog schuurt met alle gevolgen van dien en als je het knobbeltje op haar poot te lang door zou laten groeien, zou de wond als je het weg laat halen moeilijker te hechten zijn, omdat honden niet zoveel reservevel op hun poten hebben. Na overleg met de dierenarts hebben we dus besloten dat het tijd werd voor twee kleine operaties.



'Een mens lijdt dikwijls het meest door 't lijden wat hij vreest', en dat klopte nu ook weer feilloos. In dit geval vreesde ik niet zozeer voor mijn lijden, maar wel voor dat van Binne. Komt ze goed uit de narcose? Kunnen de bultjes netjes weg worden gehaald? Geneest het daarna goed? Hoe houden we haar tot 14.00 uur nuchter

voor de operatie terwijl de andere honden wel eten mogen en vooral... Hoe reageert Binne op de 'lampenkap'?

Geen brokjes en koekjes voor Binne sneed me al door mijn ziel. Daarna mocht ik de beul spelen door haar naar de dierenarts te brengen. Want ja, zo voelt dat! Ieder hondenbaasje wiens hond geopereerd is zal dat kunnen beamen. Terwijl ze na het slaapprikje, waar ik gelukkig bij mocht zijn, rustig in slaap viel, tilde ze uiteraard nog even haar kop op toen ik naar buiten liep en keek me verwijtend na. Na een uur belde de dierenarts dat alles goed was gegaan en drie uur later mocht ik haar weer ophalen. Ze lag nog diep in slaap toen ik kwam, maar zodra ze wakker werd probeerde ze met haar poot het nare gevoel bij haar oog weg te krabben, waarop we razendsnel de 'toeter' aan haar halsband bevestigden.

De eerste dag was Binne nog uitermate sneu. Niet zozeer door de operatie, ze had niet eens pijnstillers nodig, maar wel door haar hondkapje. We tilden haar op bank en bed en in en uit de auto, hielden deuren wijd voor haar open en schoven alle lekkere hapjes met of zonder bak, zo de trechter in (8 uur vasten moet 8 dagen ingehaald worden volgens Binne) en controleerden regelmatig of de patiënt misschien wat drinken wou.

Maar na een dag sjouwen en zorgen bleek al dat ze uitstekend zelf op en van bank en bed kon springen. Ook de voer- en waterbak bleek ze bij een buiging precies in haar kap te kunnen 'mikken', waardoor ze haar eigen, persoonlijke (vr)eezone creëert. Mijn zorgen over het verdragen van de kap waren nergens voor nodig geweest.

Vijf dagen verder heeft ze nergens meer problemen mee. Sterker nog, toen mijn man haar gisteren na de wandeling haar kap om deed, betrapte ik haar erop dat ze kwispelend klaar stond. Die kap biedt ook enorme voordelen. De patiëntenstatus geeft extra aandacht en extra kriebels. Het liedje wat ze 's ochtends bij de voordeur voor alle honden in de buurt zingt klinkt extra hard door haar megafoon. Zet ze haar kap om haar voerbak dan kan geen hond er meer bij. Ook ontsnapte brokjes kunnen geen kant meer op als ze gelijk, behendig haar kap eroverheen zet. Op bed worstelt ze zich gewoon met kap en al tussen ons in.

Als ik haar eten klaar maak, duwt ze normaal gesproken met haar neus tegen mijn been. Nu duwt ze gewoon de scherpe rand van haar kap tegen mijn knieën aan. Een kus van Binne bezorgt je niet alleen een natte neus, maar ook een striem in je nek. Mette en Malle worden regelmatig aan de kant geduwd, want een kap kan je ook als stormram gebruiken. Nog twee dagen. Dan mag de kap weer af. Geen verf meer van de plinten, geen blauwe plekken en rode striemen meer. Maar dit weekend mag Binne nog even in haar eigen, persoonlijke verwenbubbel zitten.

[www.rodipetfood.nl](http://www.rodipetfood.nl)

*Nienke meijvogel-Blom*



## Uit de oude doos

In 1972 mocht Martin Pauwels van zijn werkgever een cursus verhalen schrijven volgen. Het onderwerp lag voor de hand: de honden van zijn vrouw Dicky Pauwels-Krul.

# Mens en hond

En de prehistorische vrouw zei: „Zijn naam is niet meer „wilde hond", maar „eerste vriend", omdat hij voor altijd en altijd en altijd onze vriend zal zijn"

*Rudyard Kipling,  
Just so stories.*

### **Mens en hond zijn vrienden geweest door de eeuwen heen.**

Wij vinden de voetsporen van de hond naast die van de mens door de hele geschiedenis heen, in de overblijfselen uit prehistorische tijden, in de alleroudste afbeeldingen van het oude Egypte, Babylonië en Assyrië, door de hele Griekse en Romeinse oudheid, in houtsneden, sagen en jachtboeken van de vroegste Christelijke tijd en de Middeleeuwen, in schilderijen en boeken van de Renaissance.

En zo verschijnt ook in deze tijd de mens nog steeds met zijn hond naast zich, zijn hond, het enige dier dat, niet als uitzondering, maar bijna altijd, de mens, zijn baas, aanhangt met liefde en vertrouwen.

Over de oorsprong van de hond bestaat geen volstrekte zekerheid, hoewel vele geleerden o.a. St. Hilaire, Huxley, Hilzheimer, Leiner, Rutimeyer en Keller zich hebben beziggehouden met het vraagstuk van de afstamming van de hond. Deze geleerden zijn het er niet over eens of de hond behoort tot de groep Caniden (Canidae = hondachtigen), waartoe ook de wolf, de jakhals en de prairiewolf behoren of dat er op verschillende plaatsen honden ontstaan zijn uit verschillende nu nog levende en verschillende uitgestorven roofdieren.

Voor de laatste opvatting pleiten de grote verschillen tussen de rassen en het feit, dat er in de oudste historische tijden reeds honderassen leefden, die van elkaar veel verschilden, maar zeer veel geleken op de tegenwoordige rassen zoals bv de windhond en de keeshond.

In prehistorische afvalhopen in Denemarken, bij de paalwoningen aan de Zwitserse meren en tussen overblijfselen uit het bronzen tijdperk zijn overblijfselen gevonden van hondengeraamten., die veel op onze tegenwoordige honden lijken. Hoe het eerste contact tussen mens en (wilde) hond tot stand is gekomen kan niet worden nagegaan maar het is waarschijnlijk, dat de hond de primitieve nog noma-

dische mens volgde om zich te goed te doen aan afval en aas, zoals dit nu nog in het Oosten gebeurt.

De wilde honden hebben al spoedig gemerkt, dat het in hun belang was de mens op zijn jacht te volgen en later zal de mens geleerd hebben om gebruik te maken van de grote speurzinnigheid en snelheid van de honden, die sporen, die door de mens verloren waren, konden volgen en het vluchtende wild konden aanvallen.

De toenadering moet uit eigenbelang, dus wederzijds zijn geweest en van lieverlede is er dus tussen mens en hond begrip ontstaan en toen de mens ook andere dieren, schapen en runderen tot huisdier ging maken bleek de hond een waardevolle hulp bij het bewaken en hoeden van de kudde.

Uit reliëfs en muurschilderingen in Egypte (4000 v. C.) zien wij de hond reeds als metgezel bij de jacht en duidelijk zijn hier twee rassen te onderscheiden, nl. een saluki-achtige windhond en een soort mastiff.

Ook in Assyrische paleizen zijn grote reliëfs gevonden waarop mastiffs zijn uitgebeeld. Men heeft zelfs terracotta beeldjes gevonden, waarbij op elk beeldje de naam van de hond was ingekrast.

Ook in Assyrië was de hond dus kennelijk een levensgezel. In Egypte en Assyrië vinden we de hond als dienaar en vriend van de mens; de Joden van het Oude Testament blijken echter de honden niet anders te kennen dan als paria's en aaseters. Het is dus niet te verwonderen, dat in de Bijbel het woord „hond" een van de ergste beledigingen was die men iemand kon toevoegen.

In het oude Griekenland zien we de hond voor het eerst in een heel andere rol, namelijk als huishond, de lieveling, de „duur betaalde lieveling" zegt Aristoteles, "van vrouwen en kinderen."

Uit de publikaties van de filosoof Aristoteles en uit de prachtige afbeeldingen op vazen, grafmonumenten en munten mogen wij wel opmaken, dat de Grieken grote belangstelling en liefde voor de honden voelden.

Bij de Romeinen was het Varro (1e eeuw v. C.) die de voornaamste bron was omtrent het leven van de hond in het Romeinse Rijk. Hij vervaardigde uitgebreide handleidingen voor het fokken en africhten van honden. In vergelijking met de Grieken kunnen we echter stellen, dat de Romeinen ruwer waren in hun omgang met de honden. Ze (de honden) werden dan ook wel eens als oorlogshonden gebruikt en moesten ook wel in de arena tegen beren vechten, kortom, men krijgt de indruk, dat de Romeinen meer misbruik dan gebruik wisten te maken van de moed van hun honden, zonder van hun kant veel begrip te tonen voor de ware aard van de honden.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling en in de Middeleeuwen zijn het voornamelijk verhalen over brakken die wij vinden in de geschriften van kloosterlingen, romans en sagen. Deze brakken, waartoe ook o.a. Spaniëls en Poedelachtigen wor-

den gerekend, behoren tot de afstammelingen der Ashonden, zo genoemd naar de vindplaatsen namelijk de asresten uit het bronzen tijdperk ± 1800 v. C.

Brakken en windhonden waren in die tijd z.g. edele honden en het was alleen aan „geprivilegeerden" toegestaan deze honden te houden. In de „Barbarenwetten" van de 5e, 6e en 7e eeuw waren er strenge straffen gesteld op het stelen of weglokken van een hond.

Vele afbeeldingen van jachtpartijen met brakken in musea tonen ons, hoe vaak deze honden van de partij waren, terwijl er ook godsdienstige taferelen met brakken zijn zoals bv. St. Hubertus met het kruisdragende hert; St. Eustachius, die op de jacht bekeerd werd; een wandschildering in een Florentijns klooster, die voorstelt hoe St. Dominicus kettters bekeert, terwijl aan zijn voeten wit-zwarte honden de wolven aanvallen, die trachten schapen uit de kudde weg te sleuren. De wit-zwarte kleur van de honden is hier een toespeling op de zwart-witte kleding van de Dominicanen, de Domini-Canes of wel Honden-des-Heren!!

In de 17e eeuw zien we op de schilderijen van de grote meesters ook de hond verschijnen. Beroemd zijn de schilderijen van Van Dijck, waarop de kinderen van Karel I staan met een reusachtige mastiff en een Ierse setter. Van dezelfde schilder is het portret van de kinderen van Karel II met hun geliefde spaniëls. Op de schilderijen van Titiaan zien we ook kinderen met honden en veel schilders gaan er toe over op de portretten van hun opdrachtgevers ook de lievelingshond een plaats te geven. Bij Memlinck, Teniers en Watteau vinden we b.v. de fijne Italiaanse windhondjes. Op Velasquez' portret van de Infant Prosper vinden we een kleine witte hond. Van Eijck schildert in zijn tijd veel honden en er is een grote belangstelling van schilders voor het vereeuwigen van de honden van voornamen en edelen van die tijd. Jan Steen, Gabriël Metsu, Van der Velde, Frans Hals e.a. nemen de hond vaak in hun schilderijen op als huisgenoot en speelkameraad van de kinderen.

Beroemde Engelse schilders als Gainsborough en Sir Joshua Reynolds schilderen vaak mensen en vooral kinderen met hun honden. Prachtig gelijkend is het gegraveerde portret van de Keeshond op de z.g. „Herenglazen" in het Museum Boymans te Rotterdam. De Keeshond, die in de patriottentijd de hond van de patriotten was tegenover de mopshond van de prinsgezinden, wordt op deze glazen afgebeeld, terwijl hij verachtelijk zijn poot optilt tegen de Oranjeboom!

Bij alle bewijzen van vriendschap tussen mensen en honden moeten we niet vergeten, dat het laten vechten van honden met stieren en beren zowel in Engeland als in Duitsland een geliefde sport was, die pas in 1642 in Engeland werd verboden en toen vervangen werd door hondengevechten waarbij de bulldoggen en mastiffs, die hiervoor gebruikt werden, opzettelijk ruw en wreed werden behandeld, om ze zo vals en vechtlustig mogelijk te maken. Pas in 1835 werd deze „sport" verboden. De hond heeft derhalve niet altijd reden gehad om tevreden te zijn over zijn „vriend", de mens. Het is eigenlijk merkwaardig, dat in deze eeuw, waarin de mens



*Tot 'swerelds beste rassen behoort ongetwijfeld de Samojeed*

meer en meer gebruik maakt van mechanische middelen en hoe langer hoe minder steunt op de hulp van dieren, waarin het paard steeds minder gebruikt wordt, de hond juist weer meer in aanzien staat en in groter getale gehouden wordt dan ooit te voren.

Er zijn inderdaad nog gevallen, waarin hij, trots alle mechanisatie, nog gebruikt moet worden. In wilde, bergachtige streken is hij nog altijd nodig bij de kudde en in de poolstreken blijken sleden met sledehonden nog altijd de meest praktische wijze van transport.

Natuurlijk maakt ook de politie gebruik van afgerichte honden en ook voor jachthonden is, er nog altijd werk. Weer een heel ander werk doen de blindegeleidehonden, die zorgvuldig getraind zijn om blinden veilig door het verkeer te leiden. Het vereist van de africhters een eindeloos geduld en een diepe studie van mens en dier om honden voor de verantwoordelijke taak op te leiden; menige blinde dankt aan z'n hond zijn bewegingsvrijheid, zijn gezondheid en zijn zelfvertrouwen. Honden worden ook gebruikt om mensen, die door lawines bedolven zijn, op te sporen en uit te graven, waardoor menig leven gered kan worden.

Zo zien we, dat hoezeer de gewoontes en de leefwijze van de mens ook veranderen in de loop der tijden, altijd weer de hond als vriend en helper van de mens naast hem gaat en het is ondenkbaar, dat er ooit een tijd zal komen, waarin de hond geen plaats meer heeft in 's mensen leven, een plaats die tegenwoordig niet eens meer voornamelijk berust op het nut dat we van de hond hebben maar véél meer op onze behoefte om dit trouwe, liefdevolle en schrandere dier om ons heen te hebben.

Toen men een arme bedelaar, die zelf nauwelijks te eten had, eens vroeg, waarom hij een hond hield, antwoordde hij: „om van me te houden!”

### **De Samojeed**

In de onherbergzame streken aan de Noordelijke IJzsee - tussen de Witte Zee en de Jenissei-rivier, op het Jalmal-Schiereiland en op de eilanden Kolgudjew, Waigatsch en Nova-Zembla - woont sinds honderden jaren de Samojedbevolking, die in hoofdzaak leeft van de rendierteelt, de jacht en de visserij. Onontbeerlijk zijn voor dit volk de honden, die niet alleen de grote rendierkudden moeten hoeden, doch ook bij de jacht helpen en als trekkracht voor de slede dienst doen.



Zoals bij alle Siberische volken het geval is, wordt het hondenras genoemd naar de bevolking, die het dient, vandaar dat dit ras de naam van Samojeden heeft gekregen. Bij het Samojedenvolk vindt men slechts één soort honden, die van bouw en karakter allen hetzelfde zijn. Ze zijn middelgroot, echter kleiner en lichter gebouwd dan de Eskimohond, doch ze zijn sneller in hun bewegingen.

De meeste Poolreizigers zoals Nansen en Jackson prefereerden dan ook de Samojedenhonden boven de Eskimohonden, vooral omdat de Samojedenhonden zeer intelligent, volkomen betrouwbaar en gehoorzaam zijn. Met het oog op het strenge klimaat - de temperatuur daalt 's winters tot 50 graden Celsius onder nul - is het lichaam van de honden bedekt met een rijke witte pels, bestaande uit een dikke dichte wollige ondervacht en een bovenzacht van lange glinsterende haren die uitstaan en in combinatie met de ondervacht volledig tegen iedere kou beschermen. Zowel het bewaken van de tenten als van de volgepakte sleden wordt door het Samojedenvolk aan de honden overgelaten.

Mr. Kilburn Scott besloot dit ras naar Engeland over te brengen toen hij deze honden in Siberië en op de poolreizen leerde kennen. Het bleek weldra, dat de Samojedenvolken zich ook thuis voelden in een milder klimaat en dat zij zich gemakkelijk aan hun nieuwe leefwijze als begeleider en huishond wisten aan te passen.

In 1924 importeerde mej. Nelly Dickhoff de eerste Samoeden in Nederland. Deze honden trokken zeer de aandacht maar het zijn nooit modehonden geworden. Men zegt, dat er niet zo veel Samoeden (in Nederland) zijn, omdat deze honden met een enorme persoonlijkheid bijzonder kieskeurig zijn in de keuze van hun baas. Samoedenbezitters beweren, dat hun relatie met de Samoyeed een „Liefde op het eerste gezicht" is. Samoeden hebben niet alleen - als ze tenminste goed gefokt en goed opgevoed zijn – koninklijke karakters, maar ze zijn ook - min of meer,- van koninklijke huize.

In 1956 heeft (onze toenmalige beminnelijke vorstin) Prinses Wilhelmina een Samoyeed uit Noorwegen geïmporteerd. Deze hond, genaamd „Ibur Stella" werd gecombineerd met „Bertil van het Aardhuis" (het Aardhuis was destijds de kennelnaam van Prinses Wilhelmina op 't Loo) en heeft o.a. „Kjeld van het Aardhuis" opgeleverd; deze hond leeft nu nog op 't Loo.



*Anka vom Eismeer*

Over één van de afstammelingen van de combinatie Kjeld van het Aardhuis x Anka vom Eismeer, namelijk Naschja van het Sneeuwhuis en haar dochter (uit het vierde huwelijk van Naschja ditmaal met Sunna's Iwan) gaat het verhaal op de volgende bladzijden.

Dit is het verhaal van mij, geboren op 12 maart 1964 en één van m'n dochters, geboren op 31 oktober 1968. Op 12 maart 1964 aanschouwde ik - zoals mensen dat noemen - het levenslicht als vrucht van mijn vader Kjeld en mijn moeder Anka vom Eismeer.

Van de korte tijd, die ik met m'n broertjes en zusjes doorbracht - dat was zeven weken - weet ik niet veel meer. Op een voor mij goede dag kwamen er twee mensen uit Amsterdam; ze kwamen, zagen en kozen mij uit om „hun“ hond te worden en ik herinner mij als de dag



van gisteren, dat wij, m'n bazen en ik, een enorme treinreis gingen maken; ik was zo van streek door al het ongewone, dat ik dicht tegen m'n begeleiders aan kroop en in slaap viel. In het gezin van die „bazen“ heb ik tot op de huidige dag een pracht van een „hondeleven“ gehad.

Ik moet wel een innemende persoonlijkheid zijn geweest, wat mensen noemen „een heerlijke pup“, want het hele gezin was vanaf het eerste moment dol op me en ze zijn dat gebleven, zij het, dat het eerste vuur - zoals dat bij mensen en beesten gaat - wel enigszins gedoofd is; de wederzijdse relatie heeft zich in al die jaren verdiept en is een onverbreekelijke band geworden. In de jaren, toen ik nog de enige Samojeed in het gezin was, en de gunsten van het gezin alleen met Roekie, de kater, moest delen, heb ik een machtige tijd meegemaakt en vele reizen gemaakt door heel Europa.

Om de genegenheid van m'n bazen enigszins te „belonen“ heb ik al vrij gauw in het binnen- en buitenland de nodige kampioenschappen gehaald en mijn bazen noemen mij dan ook vol trots: Nationaal en Internationaal Kampioen, Winster 1965-1966, en Luxemburgs Kampioen.

Van het begin af ben ik bijzonder betrokken geweest bij alle gebeurtenissen in het gezin en praktisch ieder uitgaan van de bazen of van het vrouwtje betekende voor mij, dat ik ook mee mocht. Zo heb ik op vele kostelijke reizen per trein auto en per bus vele familieleden ontmoet (familie van andere stammen), terwijl ik op ten-

toonstellingen in binnen- en buitenland vaak familie ontmoette en terloops constateerde, dat ik met niemand - maar dan ook met niemand - zou willen ruilen. Omdat ik kennelijk bijzonder goede kwaliteiten heb - de kwalificaties op vele tentoonstellingen hebben dat wel bewezen - hebben mijn bazen mij van tijd tot tijd uitgehuwelijkt en ik heb daarbij uiteraard nogal wat ervaring opgedaan in het krijgen van aantallen kinderen als u begrijpt wat ik bedoel.



*Mijn eerste nest: Fridtjof, Fjodor, Sheba en Volga*

De gezinsuitbreiding - na m'n tweede huwelijk - kwam niet zo gemakkelijk op gang en de dokter moest een ingreep doen (keizersnede toepassen) een toestand die mij en m'n bazen heel wat zorgen baarde én mij - na veel moeite - twee kinderen opleverde. Ja dank u, ze maken het nog steeds heel goed



*M'n tweede nest: Kay en Walerka*

Na m'n derde huwelijk dat in vijf kinderen resulteerde is een van die kinderen, m'n dochter Katinka, bij mij thuis gebleven m'n bazen beweerden dat het voor mijn geestelijke en lichamelijke conditie beter was om een kind bij mij te houden; ik geloof echter dat dit kind bij mij gebleven is omdat het zo moeilijk op eigen benen kon staan. Met dit kind heb ik al heel wat meegemaakt; in haar overmoed



duikelde ze een keer over mij heen de sloot in en ik heb toen heel wat moeite moeten doen om haar op de kant te slepen.



*M'n derde nest: Finn, Arkhan, Mikkel, Ilja, Katincka en Britta*

De karaktereigenschappen van mijn ras zijn tot nu toe - althans in dit verhaal - nog niet uit de doeken gedaan en daarom wil ik u graag een en ander vertellen. Het z.g. bedinstinct is bij de Samoeden bijzonder goed ontwikkeld. In de iglo's namelijk, de sneeuw hutten, werden wij Samoeden reeds eeuwen ermee belast om de kinderen te bewaken en ze tevens warm te houden en zo sliepen we dan ook eeuwenlang tussen de kinderen in. Als onze bazen naar bed gaan zijn we ook van de partij, niet alleen om onze bazen wat van onze warmte te geven - zij hebben die warmte veel meer nodig dan wij als u weet dat wij ook in de sneeuw kunnen slapen - we gaan ook mee naar bed, omdat we het gewoon fijn vinden altijd zoveel mogelijk bij onze bazen te zijn.

Onze houding tegenover de mens is eigenlijk die van het min of meer hulpeloze kind tegenover z'n moeder; wij zijn ook geheel afhankelijk van de voedster en we tonen dan ook bij alles wat gedaan wordt onze belangstelling, als er met eten - in welke vorm dan ook - gemanipuleerd wordt zijn we er altijd als de kippen bij in de verwachting, dat er voor ons wellicht iets afvalt; onze bazen zien die belangstelling ook als belangstelling voor de baas zelf; we laten ze maar in die waan!

Elk weekend gaan we - weer of geen weer - met de bazen op stap, hetzij een strandwandeling maken (Zandvoort of ook wel Noordwijk) of b.v. naar het Amsterdamse Bos; er zijn legio mogelijkheden voor wie een frisse neus wil halen - tussen haakjes - op Nieuwjaarsdag hebben we een heerlijke frisse neus gehaald. We reden

nl. met de bus naar station Heemstede/Aerdenhout en liepen toen door prachtige besneeuwde lanen naar Kraantje Lek, waar we koffie dronken (de bazen koffie met gebak; m'n dochter en ik kregen wat water en een hondenkoekje; daarna wandelden we naar het Kopje (Bloemendaal) om vervolgens na het theedrinken per bus terug te reizen.

Het was een kostelijke dag. Een ouderwets sneeuwtapijt riep vage herinneringen wakker aan januari 1968, toen ik met m'n bazen in Brienz (Zwitserland) was en de sneeuw daar meters hoog lag.

In Zandvoort laten onze bazen - nu spreek ik mede namens m'n dochter - de teugels (riemen) vieren zodra we op de boulevard bij de strand-toegangen zijn en onze eerste zorg is dan om zo vlug mogelijk bij het water te komen. We vinden het heerlijk om achter de meeuwen aan te lagen, vooral m'n dochter ziet er niet tegen op om zover door te lopen, dat we haar helemaal niet meer zien. Gelukkig komt ze altijd weer terug.



*M'n dochter Katincka en ik...*

Die dochter van me heeft een hele nare gewoonte nl om bij haar jacht op een meeuw vrij ver het water in te gaan. Ik ben dan vol zorg, blaf haar aan om te zeggen dat ze direct terug moet komen en geef haar vaak een standje want ik wil (in mijn kwaliteit van moeder) nu eenmaal niet dat mijn kind te veel waagt. Kijk, je bent een goede moeder of helemaal geen moeder!

Eigenlijk hebben mijn dochter en ik een geheel verschillend karakter. Als u het mij vraagt lijkt zij veel meer op haar vader (Sunna's Iwan) dan op mij. Hoewel vast staat dat we allebei dezelfde adoratie hebben voor het gezin waarin we leven is mijn belangstelling om nu maar iets belangrijks te noemen véél meer op eten gericht en ik ben kennelijk een van die Samoeden, die van oudsher alles in het werk stelden om een volle maag te krijgen als de gelegenheid zich voor deed.

Mijn dochter Katincka is héél anders. Die taalt niet naar eten. Trekt meestal haar neusje op en moet door het vrouwtje geholpen worden. Ik denk dat ze zich aanstelt. Als het vrouwtje de tas met boodschappen - wellicht met voedsel voor mij - ergens neerzet, hetzij in een winkel, hetzij thuis in de keuken, moet niemand proberen dicht bij die tas in de buurt te komen. Ik heb dan de onhebbelijke gewoonte m'n neus op te trekken en te grommen ter waarschuwing, dat niemand - behalve het vrouwtje - aan de tas mag komen. Wat dat betreft heeft mijn dochter veel, veel meer beschaving. Maar als u het mij vraagt vertoont ze toch niet zozeer die typische Samoeden-eigenschappen. De mensen noemen zo'n veranderend gedragspatroon dan „rasverbetering“.

Zoals ik u al eerder vertelde gaan we 's avonds met de bazen mee naar, boven en naar bed en hoewel dat gedragspatroon van dag tot dag wisselt zijn we - m'n dochter en ik - een groot deel van de nacht op bed. M'n dochter gaat als eerste met de baas mee naar boven. Ik blijf dan met het vrouwtje beneden. Later (vaak veel later, want moeders moeten dan nog alles opruimen, nietwaar?) gaat het vrouwtje dan naar boven en ik ga heerlijk languit onder of op de bank om vervolgens in de loop van de nacht op bed te gaan. Het lukt mij altijd weer om in bed te springen zonder m'n baasje te raken; ik heb er gewoon feeling voor. Als ik eenmaal op bed ben ga ik languit tussen de bazen in en leg m'n snuit in de nek van 't vrouwtje. Het vrouwtje beweert dat ik een heerlijke warmte afgeef. In combinatie met de elektrische deken - nodig als afweer tegen de rheuma die haar min of meer plaagt - ligt ze er heerlijk wampjes bij.

In de situatie waarin ik 's nachts bij het vrouwtje lig om haar - naar oeroude zede en instinct - te verwarmen en te bewaken, moet er maar liever niemand bij haar in de buurt komen. Zelfs het baasje niet en er is een tijd geweest, dat ik begon te grommen als het baasje te dicht in de buurt kwam al was het alleen maar om een kopje thee te brengen of een afscheids-ochtendkusje te geven. Tenslotte is het „mijn“ vrouwtje!

Het gebeurt ook wel, dat ik de hele nacht beneden blijf en pas naar boven ga als het baasje beneden komt. Het gaat echt boven mijn Samoedenbegrip waarom het baasje in het holst van de nacht moet opstaan om zich vervolgens in het holst van de nacht naar zijn kantoor te begeven, het lijkt wel een fabriek (om 8 uur beginnen) om daar op z'n kantoor vervolgens nog steeds in het holst van de nacht aan het werk te gaan. Wat een verschrikkelijke verspilling van energie, licht en moeite

voor werk dat ook bij daglicht gedaan kan worden. Wij Samojuden weten wel dat mensen meer hersens hebben maar het is nog steeds, de vraag of ze die hersens goed gebruiken. Afgezien van het werk is zo'n diensttijd meer een vloek dan een zegen!

Nog even terugkomende op het bedslapen dat voor mij soms begint als de baas het bed heeft verlaten wou ik u nog vertellen dat het mijn gewoonte is om precies op de plek, waar mijn baas het hoofd neerlegt ook mijn Samojudenkop neer te vlijen. M'n baas vergeet dan ook nooit om dekens en lakens helemaal glad en tot over het hoofdkussen te schuiven. Reuze jammer want ik lig het liefst tussen lakens en dekens; die vormen zo'n heerlijk holletie dat me aan oeroude tijden herinnert.

's Morgens gaan we altijd - weer of geen weer - naar de dijk,- een stuk land tussen water, een dam, die van Geuzenveld naar, Osdorp loopt, waar wij - m'n dochter en ik - heerlijk kunnen rennen en graven. Vooral mollen en ratten opgraven is onze specialiteit en al die krachtinspanning is bijzonder goed voor onze spieren en bevordert onze conditie. Een zaak, die door het vrouwtje trouwens toch nauwlettend in de gaten wordt gehouden want we krijgen alleen die etenswaren, die goed en nodig zijn. Zo nu en dan betreft het vrouwtje verse pens of boekmaag, zo van de slager. Als ik er aan denk loopt het water me in de „bek". Hoe meer zo'n boekmaag stinkt (alles zit er nog in als u begrijpt wat ik bedoel) hoe lekkerder ik alles vind.

Op die dijk spelen we ook vaak met vrienden uit de buurt. We kennen ze uiteraard heel goed en ik kan m'n kind rustig met die vrienden achterlaten, zodra er echter een „vreemdeling" in de buurt komt ben ik er als de kippen bij om m'n kind te beschermen; eigenlijk ben ik min of meer jaloers op iedereen die zich met mijn dochter bemoeit. Als we thuis zijn moet er dan ook geen hond en zeker geen teef langs de ramen lopen; ik blaf zo hard als ik kan om die langsloper/loopster erop attent te maken, dat de omgeving van het huis mijn domein is en geen enkele hond hier iets te maken heeft. We gaan dus vaak op stap, wandelen veel en houden elkaar - de bazen ons en wij de bazen - in conditie. Allemaal vinden we het heerlijk om met elkaar op reis te zijn.

's Zomers kunt u elke zondag bij eb een aantal Samojuden op het strand te Noordwijk aan Zee treffen. Ze worden dan voor een skelter - een soort slee op luchtbanden - gespannen waarbij van speciaal tuig gebruik wordt gemaakt, en ze trekken dan in een span van 6 of 8 honden de slee, waarop de musher (man of vrouw die de slee stuurt) heeft plaatsgenomen. Die training geschiedt elke zomer om de honden voor te bereiden op de sledehondenrennen, die elk jaar in januari in Zwitserland (deze keer in Unteriberg) worden gehouden. Die sledehondenrennen zijn een achtdaags feest, waarbij deelnemers uit heel Europa met elkaar wedijveren. Een kostelijk festijn, dat ik (Naschja van het Sneeuwhuis) helaas slechts zijdelings (in januari 1968) heb kunnen meebelevén omdat ik bij aankomst in Brienz, kenne-

lijk door verandering van klimaat, loops bleek te zijn geworden. Een motief voor de Schlittenlagerleiding om mij (helaas voor m'n bazen) te diskwalificeren. Hoewel ik niet weet hoe m'n kind over allerlei zaken denkt, ik weet zelfs niet of ze wel denkt, we „praten“ eigenlijk nooit met elkaar, heb ik over allerlei verschijnselen die ik aan het menselijk gedragspatroon waarneem, zo m'n eigen conclusies getrokken. Een van de belangrijkste conclusies is toch wel, dat mensen véél en nogmaals véél te veel praten over allerlei zaken die niets om het lijf hebben, die - naar mijn mening althans - volkomen onbelangrijk zijn. Allerlei zaken worden er bepraat die geen enkele waarde hebben en alleen maar karakterverlagend kunnen werken.



*M'n vierde nest: Triskha, Jasper, Barsow, Astor en Nanook*

Misschien is het een fout van de Schepper aller dingen geweest om de menselijke tong klankbord te doen zijn van allerlei uitdrukkingen die met de meest variabele emoties van de mens te maken hebben. Voor mij staat vast dat de mens een groot deel van die gave om zich uit te drukken misbruikt.

Op tentoonstellingen, als ik zo'n lange dag aan de bench gekluisterd ben en er alleen even uit mag komen om geshowed te worden - wie maakt eigenlijk uit wat mijn kwaliteiten zijn - liggen die kwaliteiten niet veel meer in het vlak der liefde en toewijding voor m'n baas dan in een mooie vacht, goed behaarde oren, niet koe-hakkig en allerlei andere uiterlijke kwaliteiten, die kennelijk nodig zijn om een z.g. U-hond (uitmuntend) te zijn.

Soms vraag ik me al filosoferende af wie nu eigenlijk het verstandigste zijn: de mensen met hun (vaak) hersenloos gepraat, hun eigen glorie en belangrijkheid ontlenende aan hun be kroonde hond of allerlei andere statussymbolen, neen, voor mij en m'n dochter en alle rasgenoten; voor elk dier is die mens het meest mens, die begrip wil hebben voor het in zekere zin hulploze dier, dat zo weinig vraagt en zoveel wil geven.

Omdat er nog altijd vraag is naar goed gefokte Samoeden heeft het vrouwtje" voor mij en mijn dochter een gelijktijdig „huwelijk" gearrangeerd - ja, ja, met dezelfde man Sven - en mijn dochter en ik verwachten zo tegen eind januari/begin februari gezinsuitbreiding, gebeurtenissen, die onze bazen en de toekomstige bazen van onze „kinderen" weer veel vreugde zullen geven.

Het is heerlijk om Samoed te zijn én bovendien een goede baas te hebben. De mens, die de innige relatie met een dier heeft leren ontdekken moet met Guido Gezelle beamen:

„Mij groet het altemale dat God geschapen heeft"

*Martin Pauwels, 1972*

## Samoeden Wandeling Spaarnwoude

Op zondag 5 september organiseer ik weer de traditionele wandeling voor mens en samoed (en verwanten) in het recreatiegebied Spaarnwoude. Net als vorige keer zal er een lange en een korte route zijn. Het zal van de dan geldende voorschriften afhangen hoe uitgebreid de catering zal zijn, en of er een bijdrage gevraagd moet worden. Houdt daarom de webpagina's en het facebook in de gaten.

Aanmelden kan bij Coby Rees: [coby.rees@planet.nl](mailto:coby.rees@planet.nl)

Tot ziens in Spaarnwoude!

*Coby*

## Nieuwe Leden

2021.05.006	D. Wolda	Markelo
2021.05.007	W. de Jonge	Emmen
2021.05.008	M. Verbeek	Driehuis

*Marian Bartol*

# Gouwe Ouwe

**1. Buran, Nenet en Tinga  
( 'de Camp Arktika' )**

Geb: 03-12-2006

Eig: Sarah de Monchy

**2. Pelageya van de IJsee**

Geb. 05-05-2008

Eig: M. van Mierlo-Bosch

**3. Pelle van de IJsee**

Geb. 05-05-2008

Eig: A. Bakker

**4. Lusjkaya Gregor Zargowitsj.**

Geb: 08 -09 -2008.

Eig: Arjan Brok.

**5. Taigaro Rapid Runar**

Geb: 21-11-2008

Eig: Johanna Langedijk

**6. Lusjkaya Imara Zargova.**

Geb: 27-09-2009

Eig: Harke en Sibbiëna Groenveld.

**7. Lusjkaja iikka Zargowitsj**

Geb: 27-09-2009

Eig: Ida Wedman

**8. Qiyara van de IJsee**

Geb: 05-02-2010

Eig: Ella Wellerdieck

**9. Qanuk van de IJsee**

Geb: 05-02-2010

Eig: Antoinette Berkhof

**10. Lusjkaya Khyra Bowinova**

Geb. 19 -05- 2010.

Eig: Alie Bartol

**11. Naschja Gaia's Houdina**

Geb. 18-07-2011

Eig: Coby Rees

Overleden:

**Lusjkaya Elana Zargova**

Geb: 23-03-2007 Ovl: 18 -05-2021

Eig: Wendy van Vosselen

**Metiel ('de Camp Arktika')**

Geb: 03-12-2006 Ovl: 05-03-2021

Eig: Sarah de Monchy

**Lunta**

Geb: 07-12-2007 Ovl: 05-03-2021

Eig: Sarah de Monchy



De redactie denkt dat er nog veel meer vitale Sammen binnen onze club zijn. Ze moeten wel 10 jaar oud zijn. Stuur ons even een berichtje en hij of zij staat er de volgende keer bij

# Kampioensclubmatch

De kampioensclubmatch van de Nederlandse Samojeden Club wordt op **zondag 24 oktober** gehouden in het Dog Center te Kerkwijk (Zaltbommel).

Als keurmeester is uitgenodigd **mw Wilma Hell-Frijters**. Zij was één van de geslaagde keurmeesters van het afgelopen opleidingstraject.



Er zijn heel veel evenementen afgelast, maar de situatie met de corona ontwikkelt zich dermate gunstig, dat we het tegen die tijd wel aandurven. Gezien de tijd van het jaar zullen we deze clubmatch binnen moeten houden, maar de jubileumclubmatch in 2022 zal hopelijk weer buiten op het gras plaats kunnen vinden.

Het adres is: Dog Center  
Jan Stuversdreef 4  
5315 NZ Kerkwijk

Een papieren inschrijfformulier zal met Samovaria 3 worden meegezonden, maar al eerder zal het via de website van de club beschikbaar zijn.

## Agenda 2021

**De Utrechtse** Gaat door  
**vr 18 juni**

Utrechtse rashonden Vereniging  
[www.de-utrecht.nl](http://www.de-utrecht.nl)

Keurmeester: mw. T.Hensema-vd Weij  
Secr: Mw.I.Wildschut  
[secretariaat@de-utrecht.nl](mailto:secretariaat@de-utrecht.nl)

**De Baronie ( Dogshow Breda)**  
**zo 4 juli**

**Afgelast**  
[www.dogshowbreda.nl](http://www.dogshowbreda.nl)



**Dogshow Rotterdam**  
4-5 september

**Afgelast**  
[www.dogshowrotterdam.nl](http://www.dogshowrotterdam.nl)

**Hondententoonstelling Zwolle**  
za 4 september  
KC Zwolle  
??

Keurmeester: ??  
Secr: ??  
[info@ijsselshow.nl](mailto:info@ijsselshow.nl)

**Wandeling Spaarnwoude**  
zo 5 september  
[www.samojedenclub.nl](http://www.samojedenclub.nl)

Coby Rees  
[coby.rees@planet.nl](mailto:coby.rees@planet.nl)

**Kees- en PoHo**  
Hanzehal, Zutphen

**Uitgesteld tot september 2022**  
[www.keesachtigen-poolhonden.nl](http://www.keesachtigen-poolhonden.nl)

**Dogshow Maastricht**  
za 25 september  
zo 26 september  
Mecc, Maastricht  
[www.dogshowmaastricht.nl](http://www.dogshowmaastricht.nl)

Keurmeester: dhr Rui Oliveira (PT)  
Keurmeester: mw Mariia Gvozdieva (UA)  
Secr: Mw. F.Lochs-Romans  
[htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl](mailto:htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl)

**Clubmatch NSC**  
zo 24 oktober  
Dog Center, Kerkwijk  
[www.samojedenclub.nl](http://www.samojedenclub.nl)

Keurmeester: mw Wilma Hell-Frijters  
secr: Coby Rees  
[coby.rees@planet.nl](mailto:coby.rees@planet.nl)

**Dogshow Bleiswijk, Benelux Winner**  
za 6 november  
zo 7 november  
Plantarium, Hazerswoude-Dorp  
[www.dogshowbleiswijk.nl](http://www.dogshowbleiswijk.nl)

Keurmeester: ??  
Keurmeester: ??  
Secr: dhr. G.Embregts  
[geert@dogshowbleiswijk.nl](mailto:geert@dogshowbleiswijk.nl)

**Steptraining Halfweg**  
zo 14 november  
[www.samojedenclub.nl](http://www.samojedenclub.nl)

Eris Koops  
[eris@naschja.nl](mailto:eris@naschja.nl)

**KerstWinnerShow**  
zo 12 december  
Evenementenhal, Gorinchem  
[www.winnershow.nl](http://www.winnershow.nl)

Keurmeester: mw Natalie van Burik  
Secr:  
[secretary@winnershow.nl](mailto:secretary@winnershow.nl)

## Waarom en hoe meld ik me aan bij de



De NSC is een vereniging van fokkers en liefhebbers van het samojedenas en heeft als doel de belangen van het ras te behartigen, fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in het houden en fokken van samojedenen voor te lichten.

### De NSC tracht dit doel te bereiken door:

- het uitgeven van het clubblad Samovaria;
- haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, en fokkerij;
- het houden van clubmatches, tentoonstellingen en jonge-honden dagen;
- het organiseren van lezingen en het geven van cursussen;
- behulpzaam te zijn bij de opleiding van een goed keurmeestercorps;
- het houden van vergaderingen waar leden het beleid kunnen bepalen;
- het organiseren van puppy-bemiddeling;

### Als u zich als lid aan wilt melden stuurt u een e-mail naar:

[penningmeester.nsc@outlook.com](mailto:penningmeester.nsc@outlook.com)

Daarin vermeldt u:

- of u zich als lid of als gezinslid wilt aanmelden;
- uw naam en adres, en eventueel uw telefoonnummer;
- uw bankrekeningnummer;

en u maakt €30,- (lid) of €7,- (gezinslid) over op:

IBAN NL28 INGB 0000 733127 t.n.v. Nederlandse Samojedenen Club.

Nadat uw aanmelding en betaling is ontvangen bent u aspirant lid. Als er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap is gemaakt beslist het bestuur in de eerstvolgende vergadering over uw lidmaatschap. Op de website van de club [www.samojedenenclub.nl](http://www.samojedenenclub.nl) vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement.

**Kennel  
Dotunga**

*Voor het behoud van  
de oorspronkelijke Samojeed*



06 2947 9003

dotunga@  
oldsams.info



*Nenet genietend van de voorjaarszon, 8 mei 2021*



**Je kan een kwartiertje in je stoel zitten,  
ik ga even met hem uit**

# Kennel NASCHJA

Onze honden worden in de huiselijke kring geboren en groot gebracht. Per teef worden er maximaal twee nesten gefokt. Gezondheid, kracht en goede lichaamsbouw zoals in de standaard voorgeschreven, staan op de eerste plaats.



De kennel is in februari 1966 opgericht door mw Dicky Pauwels-Krul. In 1980 is Coby Rees mede-eigenaar geworden. Al die 55 jaar is de kennel blijven vasthouden aan het originele werktipe zoals het in de eerste standaard in 1909 is vastgelegd.

[www.naschja.nl](http://www.naschja.nl)



# De Samenwerkende Fokkers

Kennel Van de IJSZEE  
Corry en Sjaak vd Ham  
Barneveld  
0342-413809  
[www.samojeden.nl](http://www.samojeden.nl)

Kennel LATAMARAK  
Els Mul-De Ruiters  
Oudemirdum  
0514-572122  
[latamarak@ziggo.nl](mailto:latamarak@ziggo.nl)

Kennel LUSJKAYA  
Alie Bartol-Takens  
Roden  
050-5018030  
[lusjkaya@gmail.com](mailto:lusjkaya@gmail.com)  
Dorien Damstra  
Putten  
[www.lusjkaya.nl](http://www.lusjkaya.nl)

Kennel NASCHJA  
Coby Rees  
Amsterdam  
020-6263231  
[www.naschja.nl](http://www.naschja.nl)



— Since 1989 —

**BF**  
PETFOOD

MADE IN  
HOLLAND

**NATUURLIJK  
HET BESTE!**



**PROBEER:**

**VOER + BONBONS + KOEKJES**

## ONTVANG GRATIS PROBEERPAKKET:

**MET 3 X 100 GRAM VOER NAAR KEUZE  
+ SAMPLE 3IN1 CRANBERRY KOEKJES  
+ SAMPLE SCHAPENVET BONBONS  
INCL. SPAARKAART EN INFOBOEKJE.**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PUPPY                  | <input type="checkbox"/> GEPERST MINI   |
| <input type="checkbox"/> ADULT                  | <input type="checkbox"/> GEPERST ADULT  |
| <input type="checkbox"/> LAM&RIJST              | <input type="checkbox"/> GEPERST LAM    |
| <input type="checkbox"/> DINER                  | <input type="checkbox"/> PUP MINI       |
| <input type="checkbox"/> SENIOR                 | <input type="checkbox"/> ADULT MINI     |
| <input type="checkbox"/> HIGH ENERGY            | <input type="checkbox"/> SENSITIVE MINI |
| <input type="checkbox"/> GIANT                  | <input type="checkbox"/> CONTROL MINI   |
| <input type="checkbox"/> GEPERST KIP (BIO CERT) | <input type="checkbox"/> SENIOR MINI    |

MAIL DEZE BON NAAR : [INFO@BIOFOODDIERVOEDING.NL](mailto:INFO@BIOFOODDIERVOEDING.NL)  
OF STUUR NAAR: BIOFOOD, POSTBUS 151, 9200 AD DRACHTEN

NAAM: \_\_\_\_\_

ADRES: \_\_\_\_\_

PC/WOONPLAATS: \_\_\_\_\_

TELEFOON: \_\_\_\_\_

E-MAILADRES: \_\_\_\_\_

MAXIMAAL 1 PAKKET PER GEZIN.

— Since 1989 —  
**BIOFOOD**  
[www.biofoodpetfood.com](http://www.biofoodpetfood.com)